

doodgewone dingen

ELKE WEEK VRAGEN WE EEN INTERESSANTE VLAMING NAAR DE DOODGEWONE DINGEN DIE ZIJN HART DOEN ZINGEN. **DEZE WEEK: ONTWERPSTER ELISABETH LEENKNEGHT VAN HET JUWELENLABEL ELISA LEE.**

DOOR KLAAR WAUTERS FOTO KAAT PYPE

DE TIJD NEMEN OM TOT IETS TE KOMEN. Ik val voor de trage processen. Groenten in een jasje van klei stoppen en op een vuur buiten garen. Vier uur wachten om de hottub te stoken en er al vijf keer in gaan zitten om telkens weer te ontdekken dat het nog net te koud is.

EEN KAMPVUUR. Komen er vrienden, dan wordt er sowieso een vuur aangestoken. Sinds een jaar veruilden we de stad voor het platteland. Ons nieuwe huis is omgeven door het weidse, golvende landschap van de Vlaamse Ardennen. Het heet Hemelberg en het is er ook hemels.

RONDHANGEN BIJ DE PAARDEN. Mijn man en ik kwamen tot een compromis: op de weides rond ons huis mogen vrienden en kennissen paarden zetten. Zo hebben we wel het genot en de liefde, maar niet het werk en de kosten van de paarden.

HET ATELIER VAN MIJN OUDERS. Er hangt een geur van plasticine, papier, stearine, lijnolie, potlood, soldeer en houtschilfers, op de grond en de muren vallen de magische, gekleurde schaduwen van hun glaswerken.

MIJN OUDSTE ZOON AAN DE GROTE, OUDE TREURWILG IN ONZE TUIN ZIEN BENGELLEN.

MIJN MAN ZIEN RONDRIJDEN OP ZIJN TRACTOR. Dat is dan meestal op een zondag wanneer hij beslist

om eens niet te verbouwen.

HET PARFUM 'SEL MARIN' VAN HAELEY. Ik ben zot van de zee. Een paar jaar geleden ontdekte ik dit parfum, waardoor de zee dagelijks toch dichtbij is.

MET MIJN VOETEN IN EEN WOLLEN DEKENTJE WRIEMELLEN.

Thuiskomen betekent meteen lenzen, schoenen en beha uit. Kan ik me dan ook in de zetel nestelen met een magazine, kruidenthee en chocolade, dan is het gewriemel van mijn voeten mijn geluksmeter.

EEN CLEAN LIJSTJE.

Toen ik nog geen kinderen had, leidde ik een vrij en liederlijk, eerder chaotisch leven. In mijn hoofd raast nog steeds een storm, maar intussen ben ik een lijstjemens geworden. Belangrijke zaken bovenaan links, boodschappen rechtsboven, ideeën voor de toekomst onderaan en to do's voor andere mensen rechtsonder.

PLOTS DE SCHOONHEID IN IETS LEIJKS ZIEN.

Gespikkelde dingen, wortelbroeken, gele truien, gedroogde bloemen, de kleur bruin: jaren vond ik het maar niks, nu ben ik dit en een willekeur aan andere zaken gaan appreciëren.

MY SECRET STASH. Er wordt veel geknipt, geplakt en geknutseld thuis. Die dingen worden vaak verkeerd opgeborgen, daarom heb ik een geheim plekje met mijn eigen knutselpullen.

